

Arbortane den 19. december 6072

Min broder Istillin.

Der er meget arbejde forude for os og Tornens orden. Heldigvis er tiden vores ven, som den altid har været det.

Jeg har gode nyheder, nu rykker vi endelig i vest.

Første skridt bliver at få fjernet skraldebyen én gang for alle. Den er forbistret godt forsvaret men Durnanga fortæller han har en kontakt i byen der er klar til at vågne og åbne indefra så snart vi sender tegnet i et angreb, det fede er at fjolset ikke engang selv ved han er med os.

Så det er bydende nødvendigt at vi får Konnuran til at lede angrebet. Når kontakten ser den sorte minotaur med den brændende flail klikker prægningen ind... De svage er så nemme at manipulere haha!

Jeg ved godt Konnuran ikke stoler på folk som os, og slet ikke når han går bersærk men Shalheira kan spinne ham med hendes fløjte og et par friske ofre, så det bør ikke være et problem. Så når du læser denne besked skal du straks forlade byen og lade Konnuran og hans slæng klare det hårde arbejde. Angrebet kommer inden marts er omme.

Når byen så er borte skal vi kontakte Durnanga, han holder til omkring et eller andet bryggeri i det sydligste Saralis -Rehinheinkein eller noget i den stil? -Jeg tænker jeg rejser derop nu og afventer rygter om byens fald, mens du bør drage til Stonearch og studerer dem yderligere, jeg mener deres baron er ret syg. Se om du kan finde ud af hvem arvtageren bliver.

Lad os mødes i Velenna til midsommer, den kro vi plejer at bo på.

Menneskene og Nomarierne og alle de andre midlertidige ødelægger den gave Iloura har givet os de evige, jeg er så glad for vi nu endelig gør noget ved det.

For Iloura og Tornens orden lægger vi gerne vort liv

Varmeste hilsner din bror

Filarion